

## Ο Υπουργός Εσωτερικών υποθάλλει τη ρητορική μίσους αντί λύσεις!

Ο νυν Υπουργός Εσωτερικών, αντίθετα με τον προηγούμενο που ενοχλείτο όταν του ζητιόταν να ασχοληθεί με το θέμα, δήλωσε αναλαμβάνοντας τα

καθήκοντα του προς κάθε κατεύθυνση ότι [«το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που ιεραρχείται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.»](#)

### Τα μέτρα που μέχρι στιγμής έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση

1. Την δημιουργία κλειστών Κέντρων κράτησης με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων μέσα σε ένα μήνα. Η θέση μας με βάση και την Ελληνική εμπειρία είναι ότι τα κλειστά κέντρα πέραν από το πολύ ψηλό οικονομικό κόστος (το κόστος διαμονής στο Κέντρο της Κοφίνου ξεπερνά σήμερα τα 1000 ευρώ το μήνα) έχουν τραγικές συνέπειες για τους πρόσφυγες που κρατούνται σε αυτά και τις τοπικές κοινωνίες που τα φιλοξενούν. Επίσης, δεν υπάρχει νομική βάση στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για κράτηση ανθρώπων με σκοπό την εξέταση της αίτησης τους. Τέλος, αποτελεί είναι ένα μεγάλο ψέμα η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, όπως δηλώνει ο Υπουργός, διοικητικά και δικαστικά σε ένα μήνα.
2. Μέτρα που αφορούν την συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ όπως την επεξεργασία κοινής ευρωπαϊκής λίστας ούτω καλούμενων ασφαλών χωρών (η Τουρκία που η Κύπρος θέλει να είναι σε αυτή την λίστα, έχει περιορίσει την εφαρμογή της σύμβασης για τους πρόσφυγες μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο.
3. Την άμεση εμπλοκή της FRONTEX για την επιτήρηση των συνόρων και την απέλαση όσων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί.
4. Σμίκρυνση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων. Το μέτρο αυτό είναι σημαντικό όμως θα πρέπει να επισημάνουμε στην κυβέρνηση ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, η οποία στελεχώνεται από «ανεξάρτητους αξιωματούχους» οι οποίοι την μόνη εξειδίκευση στο τομέα τους ασύλου που έχουν είναι η αφοσίωση και φιλία τους στο Πρόεδρο και το ΔΗΣΥ ... διατηρήθηκε σε λειτουργία τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια αχρείαστα με αποτέλεσμα την παράταση της διαδικασίας ασύλου για 2-3 χρόνια επιπλέον.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς, για τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει μέχρι σήμερα ουσιαστικά μέτρα, είναι ο τομέας της καταπολέμησης της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης. Σε αντίθεση με τα όσα προπαγανδίζονται για την εμπλοκή της Τουρκίας, το 70% των αιτήσεων προέρχονται τα τελευταία χρόνια από άτομα που έχουν προσεγγιστεί και υποκινηθεί για οικονομικό όφελος από (ατζέντηδες, κολλέγια, Κύπριους) που δρουν και δραστηριοποιούνται τόσο στις ελεγχόμενες όσο και στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Κύπρου. Οι κύκλοι αυτοί, για δικό του οικονομικό όφελος (δίδακτρα και προμήθειες) παρέχουν το πλαίσιο εξασφάλισης θεώρησης εισόδου για σκοπούς φοίτησης και εργασίας, σε αρκετές περιπτώσεις γνωρίζοντας από την αρχή ότι ο σκοπός είναι η διοχέτευση στην διαδικασία ασύλου. Επίσης, άτομα που βρίσκονται νόμιμα στη Κύπρο και αντιμετωπίζουν προβλήματα με το καθεστώς παραμονής τους καθοδηγούνται έναντι αδρής αμοιβής να υποβάλουν αίτηση ασύλου (δικηγορικά γραφεία, ατζέντηδες, πρώην και νυν κρατικούς λειτουργούς και άλλους μεσάζοντες)



Πέραν των πιο πάνω μέτρων, έχουν εξαγγελθεί δύο ακόμη μέτρα τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν άλλες πολιτικές σκοπιμότητες, για παράδειγμα στο κυπριακό, αφού πολύ λίγο αν όχι καθόλου σχετίζονται με το προσφυγικό:

1. [Την αλλαγή της εφαρμογής του κανονισμού για την πράσινη γραμμή](#). Ένα μέτρο που καθόλου δεν επηρεάζει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασύλου αφού όπως η ίδια η κυβέρνηση δηλώνει «υπήκοοι τρίτων χωρών ... δεν επιτρέπεται να διέρχονται τη γραμμή ... εκτός εάν αιτηθούν άσυλο».
2. Τις [μικτές περιπολίες αστυνομίας και στρατού κατά μήκος της πράσινης γραμμής στην εντός των τειχών και περιπολίας της ΜΑΑΔ σε «προβληματικές περιοχές»](#) όπως τις χαρακτηρίζουν, της πλατείας φανερωμένης και Περιοχής Όχι στην ουσία για σκοπούς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Και σε αυτή την περίπτωση δεν επηρεάζεται το προσφυγικό αφού οι αριθμοί των ατόμων που εισέρχονται από το συγκεκριμένο κομμάτι της πράσινης γραμμής είναι ανύπαρκτο ως αμελητέο.

## Κριτική στη (αντί) προσφυγική πολιτική της κυβέρνησης.

1. Η κυβέρνηση αλλοιώνει και παραφουσκώνει τα στατιστικά δεδομένα γύρω από το θέμα για να δικαιολογήσει τις πολιτικές που τροχοδρομεί στο τομέα του ασύλου. Ο Υπουργός Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα έχει αναφέρει αρχικά ότι το 3,8% και αργότερα το 3,6% του πληθυσμού μας είναι αιτητές ασύλου.... Το ποσοστό αυτό, το οποίο δημοσιεύθηκε αδιερεύνητα από την Σημερινή, δεν συνάδει με τις στατιστικές της Eurostat αφού ο πληθυσμός της Κύπρου το 2019 ήταν 890.000 ... και επομένως το 3,6% είναι 32.040 ... και όχι 18.400 που ήταν ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ασύλου σε εκκρεμότητα τον Νοέμβριο του 2019.  
  
Η πολιτική αυτή συνεπικουρείται από μερίδα των ΜΜΕ. Η εφημερίδα Σημερινή σε άρθρο της με τίτλο [«το μεταναστευτικό βουλιάζει την Κύπρο»](#) επικαλούμενη στατιστικά του Υπουργείου ισχυρίζεται ότι έχει παραχωρηθεί «καθεστώς πρόσφυγα σε 9.724 άτομα σε 12 έτη». Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου δόθηκε καθεστώς πρόσφυγα σε = 1.118 και όχι σε 9.724 άτομα που αναφέρει το άρθρο. Τα υπόλοιπα 8,606 άτομα έχουν πάρει σε κάποια στιγμή προσωρινή προστασία η οποία ανανεώνεται ή όχι κατά διαστήματα. Οι αρχές αποκρύπτουν, πόσα από αυτά τα άτομα έχουν σήμερα σε ισχύ προσωρινή / συμπληρωματική προστασία και πολύ πιο σημαντικό, πόσοι από αυτά τα άτομα έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή υπηκοότητα ή άδεια διαμονής σε άλλη χώρα και επομένως δεν πρέπει να υπολογίζονται σε αυτές τις στατιστικές.
2. Το δεύτερο σημείο αφορά την θέση μας ότι λανθασμένα η κυβέρνηση διασυνδέει το προσφυγικό με το κυπριακό και τον [κανονισμό για την πράσινη γραμμή](#).  
  
Η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε χωρίς καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο, χωρίς καμία επικοινωνία με τους Τουρκοκύπριους οι οποίοι επηρεάζονται από τον κανονισμό και χωρίς καμία συνεννόηση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει το τελικό λόγο για τυχόν αλλαγή του κανονισμού.  
  
Η ΚΙΣΑ με [ανακοίνωσή της έχει προβεί σε μια ουσιαστική και καθόλα τεκμηριωμένη τοποθέτηση](#) για το θέμα με την οποία κακίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει παραπλανητικά και λαϊκίστικα τις αλλαγές του κανονισμού «...με την διαχείριση της αύξησης των αιτήσεων ασύλου, την άτυπη μετανάστευση και την ασφάλεια ... αφού σύμφωνα με την ίδια την κυβέρνηση «υπήκοοι τρίτων χωρών ... δεν επιτρέπεται να διέρχονται τη γραμμή ... εκτός εάν αιτηθούν άσυλο».

3. Το τρίτο σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η κριτική μας αφορά στη διασύνδεση που επιχειρεί η κυβέρνηση του προσφυγικού με θέματα τρομοκρατίας και της ασφάλειας στη παλιά Λευκωσία και στην υιοθέτηση μέτρων όπως τις μικτές περιπολίες αστυνομίας και στρατού.

Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών στις 18.01.2019 σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Reporter με τίτλο «Κ. Πετρίδης: Φόβοι ότι μεταξύ των μεταναστών που φθάνουν είναι και τζιχαντιστές» στην ουσία υιοθέτησε αποκάλυπτα πλέον ρητορικές ακροδεξιών δυνάμεων στο προσφυγικό:

"Η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει άλλο τις ροές» ότι «υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί στην Κύπρο η

Δυστυχώς, το μόνο που όλες αυτές οι δηλώσεις και ενέργειες πετυχαίνουν είναι την υπόθαλψη του ρατσισμού και την ενίσχυση ακροδεξιών και νεοναζιστικών στοιχείων στη κοινωνία με αποτέλεσμα αντί να οδηγεί στην άμβλυση του προβλήματος να οδηγεί σε ένα κύκλο πιέσεων στη κυβέρνηση για εμβάθυνση της αντι-μεταναστευτικής ρητορικής και ένα νέο κύκλο κατασταλτικών μέτρων.

μουσουλμανική μειονότητα» για να καταλήξει μάλιστα στην άκρως επικίνδυνη εκτίμηση ότι «... υπάρχει εποικισμός στις ελεύθερες περιοχές». Στο ίδιον άρθρο με μόνο τεκμήριο την εικασία ότι οι πρόσφυγες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πλέον νεαροί άντρες «ενδεχομένως να σημαίνει ... ότι όντως διώχνουν τους τζιχαντιστές και έρχονται στην Κύπρο..."

Επίσης, ο νυν Υπουργός Εσωτερικών με βάση δημοσίευμα στην εφημερίδα Σημερινή ανακοίνωσε την διεξαγωγή κοινών περιπολιών από μέλη της Εθνικής φρουράς και της Αστυνομίας στη Παλιά Λευκωσία με σκοπό να αντιμετωπιστεί το «... πρόβλημα όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και την εγκληματικότητα...»

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι περιπολίες στρατού και αστυνομίας θα επιδεινώσουν αντί να βελτιώσουν τα προβλήματα της παλιάς Λευκωσίας η οποία αυτό που χρειάζεται είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με την συμμετοχή όλων των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη παλιά πόλη με στόχο την βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.



4. Το τέταρτο σημείο στο οποίο εστιάζεται η κριτική μας είναι στη προσπάθεια της κυβέρνησης να ταυτίσει το προσφυγικό και τους πρόσφυγες με προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει όπως δήλωσε στην [εφημερίδα Φιλελεύθερος στις 13.02.2020](#) «... συνθήκες αποσταθεροποίησης...»

Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο «το 70% των αιτητών ασύλου τα τελευταία τρία χρόνια, διέρχονται τη διαχωριστική γραμμή» και η κυβέρνηση θεωρεί ότι «...υπάρχει μία στοχευμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια από μέρους της Τουρκίας, για να δημιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης της

Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της διοχέτευσης μεγάλου αριθμού μεταναστών».

Η ΚΙΣΑ διαφωνεί με την προσέγγιση αυτή γιατί είναι αυθαίρετη και δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, υποθάλπει τον εθνικισμό / ρατσισμό και αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα και ευθύνες στο τομέα της μετανάστευσης και ασύλου.

Τα άτομα που καταφθάνουν απευθείας από της Τουρκίας στη Κύπρο με σκοπό την υποβολή αίτησης ασύλου από την Τουρκία (είτε στις ελεγχόμενες είτε στις μη ελεγχόμενες περιοχές) είναι συνήθως με βάρκες και ανέρχονται γύρω στο 30% των αιτήσεων.

Το υπόλοιπο 70% είναι άτομα που ήρθαν είτε στις ελεγχόμενες είτε στις μη ελεγχόμενες περιοχές από την κυβέρνηση απευθείας κυρίως με θωρήσεις για επίσκεψη, φοίτηση ή εργασία. Λόγο προβλημάτων στους τομείς μετανάστευσης τόσο στο βορρά όσο και στο νότο μεταπήδησαν είτε με δική τους επιλογή είτε με υπόδειξη των κυκλωμάτων εκμετάλλευσης στο άσυλο

ως διέξοδο στα προβλήματα εκμετάλλευσης και εμπορίας.

Τα 2/3 περίπου των αιτήσεων ασύλου (70% περίπου) δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με κυκλώματα και διαφθορά που υπάρχουν τόσο στις ελεγχόμενες όσο και στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές.

## **Οι Προτάσεις της ΚΙΣΑ**

1. Η κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει άμεσα την πολεμική της κατά των εμπλεκόμενων ΜΚΟ κι να καθιερώσει ένα ουσιαστικό μηχανισμό δημόσιας διαβούλευσης. Σκοπός αυτής της συνεχόμενης διαβούλευσης είναι η εμπλοκή και συμβολή όλων στην επεξεργασία πολιτικών, υλοποίηση και αξιολόγηση προτεινόμενων και υλοποιημένων δράσεων.
2. Δημιουργία φορέα υποδοχής και ένταξης των προσφύγων στον οποίο να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, κρατικοί και μη ώστε συντονισμένα και σε συνέργεια να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης / πρόγραμμα με συγκεκριμένες, δράσεις, προϋπολογισμό και αρμοδιότητες. Το πρόγραμμα αυτό θα αξιολογείται και θα αναπροσαρμόζεται σε συνεχή βάση.
3. Αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα ασύλου.
  - a. Χρόνος εξέτασης των αιτήσεων: Η ΚΙΣΑ υπόβαλε το 2007 πρόταση στη συζήτηση για τροποποίηση του Περί Προσφύγων Νόμου με την οποία ζητούσε την κατάργηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και δημιουργία Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Αυτό το μέτρο υλοποιήθηκε 12 χρόνια μετά. Εκτός του ότι διορίστηκαν άτομα που το μόνο βασικό προσόν τους ήταν οι φιλικό δεσμοί με τον πρόεδρο και το κόμμα του, η ύπαρξη της από μόνη της οδηγούσε σε παράταση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων κατά 2-3 χρόνια παραπάνω.
  - b. Ταυτόχρονα με την αύξηση του προσωπικού τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και στο δικαστικό επίπεδο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική Νομική αρωγή για να μπορούν οι πρόσφυγες να προστατεύουν αποτελεσματικά τις υποθέσεις τους αλλά και να αποφευχθούν προβλήματα λόγω μη παροχής των απαιτούμενων εγγυήσεων και πρόσβαση σε ένδικο μέσα.
4. Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Χωρίς την βελτίωση του μεταναστευτικού πλαισίου και παροχή ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν στο τομέα των αδειών και χρόνου παραμονής δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προβλήματα που υπάρχουν στο προσφυγικό.
5. Τέλος, θεωρούμε ότι χωρίς την αντιμετώπιση της διαφθοράς που υπάρχει στη κοινωνία μας ευρύτερα και στους τομείς της μετανάστευσης και ασύλου, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.
  - a. Μίαν ιδιάζουσα θέση κατέχουν σε αυτό τον τομέα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση μέσα από τις τεχνικές επιτροπές για το κυπριακό να προωθήσει ολοκληρωμένες δράσεις που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και στις δύο πλευρές,
  - b. Υπάρχουν κυκλώματα που δρουν με την συμμετοχή ανθρώπων από τις χώρες καταγωγής των μεταναστών και τα οποία σε συνεργασία με κύπριους ειδικούς (δικηγόροι, ατζέντηδες κλπ). Η αστυνομία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κλιμάκιο ειδικό για τον τομέα αυτό, όπως την ΜΟΚΑΣ, ώστε να μπορέσει η αστυνομία να κτυπήσει στην ρίζα του το κακό.
  - c. Την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και εκμετάλλευσης στον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό και τις αρμόδιες αρχές.